

Een Markenaar



GILI - Mentalist

Gili, het alter ego van Lieven Gheysen, groeide op in de Kalvariestraat in Marke. Een groot deel van zijn jeugd bracht hij door in de wijk Sint-Anna, hij ging er naar school en was er actief in het jeugdhuis.

Hij woonde tot zijn achttiende in Marke en week daarna uit naar Brugge voor zijn studies. Vervolgens woonde hij achtereenvolgens in Aalbeke, Moorsele, Heule en Stasegem, om uiteindelijk in Gent te belanden, waar hij ondertussen al tien jaar woont.

Ergotherapeut

Gili studeerde ergotherapie in Brugge en werkte ook een hele tijd in die sector.

Na enkele interim jobs startte hij in Menen een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke beperking op. Hij werkte 8 jaar in het dagcentrum, maar nadat hij enkele jaren zijn job combineerde met het theater, besliste hij uiteindelijk om alles op het theater te zetten.

Trukendoos

Zoals zoveel generatiegenoten kreeg Gili van Sinterklaas een toverdoos cadeau. Hij had meteen de smaak te pakken.

In het derde leerjaar trad hij voor het eerst op voor een publiek. Op familiefeesten en op school entertainte hij de toeschouwers met zijn goocheltrucs. Vele jaren later ging Gili op tournee met 'De Nieuwe Snaar' en proefde hij voor het eerst van theater.

Hij maakte vervolgens kennis met stand-upcomedy en opende samen met zijn vrouw 'De Trukendoos' in Stasegem, één van de eerste comedyclubs in België. Terwijl zijn vrouw in het café stond nam hij de organisatie van de comedyshow voor zijn rekening. Ze hielden De Trukendoos open van 1997 tot 2007 en verhuisden daarna naar Gent.

Iedereen Paranormaal

Gili besliste om zijn passies theater, comedy en goochelen samen te bundelen en het land rond te trekken met een heuse theatervoorstelling.

In het begin beperkte hij zich vooral tot goocheltrucs, maar gaandeweg stak hij er enkele elementen in die te maken hadden met gedachten lezen. Hij ondervond al snel dat zijn publiek dat onderdeel het meest kon appreciëren. In 2009 maakte hij dan ook een volledige show hierrond: 'Iedereen Paranormaal'. De 'mentalist' Gili was geboren.

Terwijl een goochelaar vooral met voorwerpen speelt, gaat een mentalist aan de slag met mensen. Een mentalist speelt met de mensen hun gedachten. Gili vindt dit veel toffer, omdat elke avond anders is. Het publiek reageert telkens anders, waardoor hij voortdurend scherp moet staan. Met een voorstelling als 'Iedereen Paranormaal' wil hij aantonen dat iedereen kan wat hij kan: zijn vijf zintuigen zo goed gebruiken, zodat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft.

Illusie van keuzevrijheid

In zijn voorstellingen probeert Gili mensen hun gedachten te controleren, te leiden.

Een belangrijk wekerend thema in zijn shows is de illusie van keuzevrijheid. Een individu wordt immers voortdurend gestuurd in het dagelijks leven, door de politiek, door de reclamewereld,...

Je gaat bijvoorbeeld naar de winkel en koopt een product dat in promotie staat, terwijl je op voorhand niet beslist hebt om dit product aan te kopen.

Mensen worden gemakkelijk belazerd en gemanipuleerd. De show 'CTRL: Alles onder controle?' draait volledig rond dat thema.

Interactie met het publiek

Gili was met zijn succesvolle voorstellingen te zien in zowat alle culturele centra in Vlaanderen en sinds kort ook in Wallonië. Hij was al meerdere keren te gast in het OC van Marke.

Als je nog nooit een voorstelling van Gili bijwoonde, zag je hem wellicht wel al eens op televisie. Zijn allereerste tv-optreden dateert van eind de jaren '80, toen hij in het programma 'Margriet aan zee' Margriet Hermans liet verdwijnen. Jaren later werd hij opgepikt door 'De Laatste Show'. Hij had een eigen televisieprogramma met 'ONmogelijk?' en daarna een vaste rubriek in 'Café Corsari'.

Toch verkiest Gili het theater. Hij houdt van de interactie met een livepubliek. De interactie met de toeschouwers is één van de belangrijkste ingrediënten van zijn shows. Vanaf het moment dat hij het podium betreedt kijkt hij rond in de zaal om er de geschikte mensen uit de pikken. Er worden geen afspraken op voorhand gemaakt, alles wordt het moment zelf beslist.

Charlatan

In zijn nieuwste show 'Charlatan' trekt Gili alle registers open en laat hij zijn 'evil twin' los. Samen met zijn assistent beliegt en bedriegt hij de hele avond zijn publiek.

Goesting gekregen? Je kunt deze voorstelling gaan bekijken op 11 januari 2018 in de Schouwburg te Kortrijk.

Meer info?

<http://gili.be>

(foto's Pieter Verhaeghe)